

Fredagsbrev d.2.3. 2018 uge 9



Det er vist ikke nogen hemmelighed, at der har stået drama på skemaet denne uge, og det sætter jo sit præg på skolen.

I forældre fornemmer det sikkert hjemmefra, hvor der har været replikker, der skulle øves, eller en rytme fra en sang som lige skal anskueliggøres med en gaffel på bordkanten efter aftensmaden. Alle har en rolle at spille, alle er et hjul i det store maskineri. Nogen synes selv, at den rolle de har fået, er den absolut vigtigste, og det hele falder til jorden, hvis netop de ikke er der. Det er helt fint. Vores opgave er at få alle elever til at opleve lige netop det.

Tilbage på skolen har jeg jo kun været med på sidelinjen, men jeg oplevede en meget engageret og målrettet arbejdsindsats i de fire dage. Ungerne ville det her. Fire dage er jo ikke lang tid, for at få så mange forskellige aktører til at spille sammen, så der er nødt til at være arbejdsro og disciplin. Det var der.



På onsdag er der Musikstævne på Mellerup Efterskole, og vi kører i private biler

Det tager en god time i bil, så jeg vil gerne have, at eleverne fra Storemellem møder kl. 7.50 **præcis**. Vi er nødt til at køre kl. 8.00 herfra. Det er Holger, Anne, Pernille og Troels der kører derover. Så må vi se, om vi er nok til at styre eleverne.

Som noget nyt vil vi gerne lancere et fagligt tiltag som hedder læsemaraton.

Det går ud på, at vi låner jeres børn fra fredag morgen til lørdag morgen.

Så læser vi hele dagen og natten med, og så får I kære forældre lov til at overtage ungerne lørdag og resten af weekenden.

Meningen er, at vi skaber en læseboble fredag, med forskellige aktiviteter med relation til læsning, og så kommer de i soveposerne i fornuftig tid fredag.

Lørdag spiser vi morgenmad sammen, og så går det hjemad kl. 10.

I får mere information om arrangementet senere, nu blot for at orientere. Datoen er fredag d.6 april til lørdag d. 7 april kl. 10.00.

Kan I have en god weekend.



Hilsen Troels