

Fredagsbrev d.16. 2. 2018 uge 7.



Det er sjovt at slå katten af tønden, specielt når den falder ned med slik og det hele. Sidste år havde vi lagt tønderne i vand, men det gjorde vi ikke i år. Det var med nøje og besvær vi fik basket tønderne itu sidste år, og der skulle også slås godt til, før tønderne røg på gulvet.



Her er så de fint udklædte elever med mere, og som man måske kan se, så har skolen fået en ny skoleleder i dagens anledning. Fint nok, for så kunne jeg hellige

mig de mere praktiske opgaver i skoven. En god dag, hvor vi kårede kattekonger og dronninger, spiste fastelavnsboller, og fik fortællingen og baggrunden for hvorfor lige det er vi holder Fastelavn; af Anne til morgensamling.



Her er lige et lille udpluk af billeder fra dagen, og som man kan se, så går ungerne meget op i udklædningen. Der er mange fine og fantasifulde dragter, og det er sjovt at tænke på, at før i tiden var det kun de voksne, der klædte sig ud. Det var en lukket



fest, hvor børn ikke deltog. Det har taget en anden drejning her de sidste 100 år. Nu er det totalt børnene, der er i fokus. Det ved vi nu, for det fortalte Anne til morgensamling.

Ja, man bliver så klog når man lytter med til fortælling, og forældre og andre er altid velkommen til at deltage, ja vi vil ligefrem opfordre til det. Men pas på, det kan være vanedannende. Sådan har jeg det i hvert fald.

Mellerup Friskole står hvert år for et musikstævne, hvor de inviterer elever fra 5-6 klasse over på Mellerup musikefterskole en dag. Så er det efterskoleeleverne, der underviser vores elever en dag, og efterfølgende optræder de med det de har øvet dagen igennem. Der er typisk sammenspil, kor, rytmisk dans og meget mere. Der plejer at være ca. 12 forskellige værksteder, så det er muligt at vælge sig ind på noget, der har ens interesse. Så er man sammen med alderssvarende elever fra de andre friskoler i Himmerland den dag. En rigtig kanon dag, hvis man spørger mig.

Men det er dyrt at leje bus en hel dag, så jeg vil gerne spørge, om der var nogle forældre, der vil tage med og være chauffører. Det kommer til at tage hele dagen, men man kan jo køre i Randers Storcenter eller gå rundt og besøge de forskellige værksteder, og høre noget fed musik sammen med lærerne. En rigtig god dag man kan opleve, hvis man altså har tid og bil.

Giv mig besked senest i starten af uge 9. (Dramauge)

Næste uge er skolefri, for børnene holder vinterferie. SFO og Børnehuset er åbent.

Dernæst i uge 9 er der dramauge for Lillemellem og Storemellem. Lille gruppen har et specielt program skruet sammen af Birthe, så de får også noget på opleveren.

Torsdag d.26. april er lærerne på pædagogisk dag, så der vil vi gerne have jer forældre til at overtage skolen. Det gjorde I så fint sidste år, så det vil vi gerne prøve igen. Der er ingen krav om 3. grads ligninger og fortolkninger af Goethe, men det er hvad I byder ind med. Jeg ved godt, der er lang tid til, men gå nu og overvej, og find evt. en makker blandt forældrene, som man kunne tænke sig at lave noget sammen med børnene med.

Jeg vedhæfter oplysninger om dramaugen her i fredagsbrevet. Det er en oversigt over ugen, og hvem der har hvilke roller.

Der er mange der skriver til os, når barnet ikke kommer i skole ved sygdom eller hvis der er en anden grund til fravær. Men det er ikke alle. Jeg vil gerne opfordre jer til at give besked. Hvis der sker barnet noget på vej til skole kan vi jo ikke reagere, hvis normen er, at vi ikke bliver informeret.

God Weekend og ferie til skolebørnene.

Troels

