

Børnehuset beretter...



Denne uge har stået i fastelavnsforberedelsens tegn, vi har sunget og danset fastelavnssange, så børnene er helt klar til, at det går løs rundt omkring i det ganske danske henover weekenden og på mandag i sær, her i Børnehuset.



Vi har produceret fastelavns masker, og fastelavns-ris, og børnene er mere end klar over hvad sådan et skal bruges til, søndag morgen (MEGET tidligt 😊)
... God fornøjelse siger jeg bare!



Processen i sådan et fastelavnsris, kan være ret så omfattende, men børnene var helt med på, hvad der skulle ske. Tirsdag drog vi mod krattet, for det var her, at grenene skulle findes. Det er længe siden vi har været på krattet, og ihh hvor var det altså dejligt at være tilbage. Vi må sande, at når forholdene stadig ikke er helt toilet-optimale, så er det svært at være der på samme måde som vi er, i det varmere halvår. Dog er det dejligt, at vi så, som i tirsdags kan besøge det, og lege som om ingen tid var gået siden at vi var der sidst – Det er i sandhed børnenes fristed. Tilbage til Børnehuset drog hvert barn med deres egen hjemme plukkede dusk og nu var deres fineste opgave at tape det samme og pynte det med hjemmeklippede ting.

I huset florerer der lige nu skoldkoppe epidemi, det har i måske læst på vores tavle, men det er blot til orientering. Derudover er det også højsæson for lus og man må sige, at jeres børn desværre er ret levende i deres hovedbunde. Vi håber at i henover weekenden vil tjekke jeres børn og få givet dem en god kur, så alle vender tilbage tjekket og kæmmet på mandag. Det er altså surt, at nogle tjekker og nogle ikke gør, for så er arbejdet desværre spildt.

I næste uge holder jeg ferie, og Mette vil vikariere i mine timer i Børnehuset.

Jeg ønsker jer alle en god weekend, og en god uge i næste uge

/Lone