

## Børnehuset beretter...



*Ugen som er gået,  
 Vi lækker mad har fået,  
 I onsdags vi julefrokost havde  
 maden blev serveret flot, på fade.  
 Der var både sild og deller,  
 flæske steg, mange svær men hvem tæller,  
 Der også var æbleskiver til dessert,  
 vi næsten kunne trille hen'over legepladsen, trods den er kuperet.  
 Torsdag vi på kælketur tog  
 store som små,  
 Der var hviin og glade dage  
 Der er bare noget ved sne på juledage.  
 Fredag vi drog mod skolens fællesrum  
 De til julefrokost havde inviteret, kom kom  
 Der var leverpostej og hjemmebag  
 Se, det er ingen sag  
 Det var vores uge kort fortalt  
 Vi syntes den har været dejlig, trods alt <3*

Dette bliver mit sidste fredagsbrev for i år. Sikke et år. Man kan sagtens sige at vi i Børnehuset har vendt lidt op og ned på tingene – altså, ikke kun inventaret, som jeg ofte bliver drillet med af mine kære kollegaer. Nej, strukturen i huset er ændret, Sussi og Janni forlod os, Helle kom til, jeg blev afdelingsleder, og Trine blev en del af børnehavens faste personale. Vi oprettede taleboblen, fik igangsat HALDAG, fik en fast maddag ugentligt, fik høns og hane (snart en kanin), vi lavede motorikbane, bålsted på legepladsen, og jeg kunne blive ved.... Selv om året har været hårdt, og vi nogle gange føler at vi har løbet lidt stærkt (en kliché må man sige), så vil jeg ikke have været noget af det foruden, for når dagen er omme og jeg ligger i min seng, så smiler jeg, STORT. Ikke mindst fordi jeg syntes det er den bedste arbejdsplads man kan få, så har jeg også de skønneste kollegaer og omgiver mig hver dag, med jeres børn, som simpelthen må være Danmarks dejligste – så er det sagt.

Tak for de mange snakke, skulderklap og jeres gode humør i året der er gået – Vi er alle sammen rigtig glade for, at i vil dele lidt af jer selv med os også, at i tager jer tiden til de snakke vi kan have når i henter eller afleverer og de grin som vi i fællesskab får, ikke kun over jeres børn, men også over det som i føler i

kan dele med os. Tak til forældrerådet for deres indsats i dette år. Tak til de forældre som frivilligt stiller op og bager, hvad end det er kager, boller, rugbrød eller pebbernøddedej, tak til de, som triller nogle frikadeller, bare fordi de syntes, svinger kosten eller støvsugeren, eller vasker vores handsker, så vi igen kan kende parrene fra hinanden. På vegne af hele personalegruppen, Helle, Lene, Claus, Trine, Vibeke og jeg selv vil jeg ønske jer en glædelig jul og et godt og lykkebringende nyt år – Vi glæder os til at se de første børn og forældre d. 2. Januar.

## *De kærligste julehilsner*

*Lone*

Her er de så, vores 15 børnehavebørn og 8 vuggestuebørn ☺ - året der gik



*Øverst fra venstre: Johan, Neo, Luka, Wega og Julius, Alberte, Kristian, Silje Emilie, Anja, Anton, Tobias, Lykke, Patricia My, Marie, Liva, Wilma, Ida, Erika, Sofie, Peter, Daniel og Alfred*

- Som bonusinfo skal i vide, at vi er blevet spurgt om vi vil beholde Vibeke lidt længere. Nu hun er blevet 18, var planen ellers at hun skulle ud og se, om der var andet for hende. Vibeke er dog SÅ glad for at være i Børnehuset, så glad at hendes ønske om at blive blev tilgodeset hos kommunen og vi har hende i første omgang helt frem til 1. marts. Det er vi meget glade for, og det ved jeg børnene også er.
- Mange børn mangler bukser og strømper i deres kasser – også SFO'erne
- Vi vil også gerne, at børnene har en varm trøje (Eller termojakke) hængende i garderoben, som de kan få under deres flyverdragt. Det er en kold og våd tid, så vær lige søde at holde den ajour.
- Hvis man har lidt rester tilbage fra julemad, eller madaffald i det hele taget, og trænger til en gåtur, så er jeg sikker på, at Carl, Conni og Calle Kok meget gerne vil have besøg – Så bliver de ikke så ensomme henover julen.