

Børnehuset beretter...

Uge 49 har været en blæsende fornøjelse – Vejret har tvunget os, så at sige, til at være indenfor, så jeres små pus ikke blæste væk 😊 ... Men det gør nu heller ikke undertegnede noget. Trods jeg elsker naturen og udelivet, så er jeg også vild med at lege, og være kreativ, og der opstår en helt anden form for hygge når vi er inde. Vi får hørt musik og danset, og det er tydeligt at børnene også nyder den del.

I onsdags på vores middag fik vi tarteletter med høns i asparges, mums det smagte godt og af jul. Jeres børn var vilde med det. Næste onsdag på vores middag holder vi julefrokost for Børnehuset, hvor fint tøj og en nissehue er adgangsbilletten, så klæd endelig jeres børn i deres fineste skrud.

Vi tager som i nok allerede har gættet ikke med til Den Gamle By som vi gjorde sidste år. Vi bliver hjemme i Børnehuset og hygger os, holder skansen mens de andre er afsted, håber de køber en vaniljekrans med hjem til os som tak og satser i stedet på, at tage en lidt mere børnevenlig tur til en zoologisk have når vejret er varmere – altså i det nye år vil den skarpe læser nok have gættet.

Brevet bliver en kort en af slagsen, men jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig weekend. Måske skal i familiehygge, have gæster eller selv til julefrokost? 😊



/Lone

Info:

- HUSK navn i tøj og vanter, det kan anbefales at i bruger https://www.navnelapper.dk/?gclid=CjwKCAiAjanRBRByEiwAKGyjZZm3OrJJriP8dL1bzblo8Lh2wkTpwPI4FC8zMSkNwSm9joK3RSxb-BoCIFQQAvD_BwE – de går ikke af i vask og kan komme på både drikkedunk, i støvler, vanter og tøj – det gør alting lidt nemmere. Det er ikke et must.
- Onsdag – vi holder julefrokost, så det er fint tøj, højt hår og nissehue.
- Fredag er vi inviteret til spisning ovre på skolen til middagsmad, så madpakke er vidst ikke nødvendigt, medmindre jeres bar ikke kan lide hjemmelavet leverpostej og medister 😊