

Fredagsbrev d.1-12-2017-uge 48



Så blev det endelig den første december. Nu er det helt legalt at julehygge. Godt nok havde vi snigpremiere i onsdags, hvor skolen havde juleklippeklistedag.

Fra 10 til 13 havde vi sat hinanden, og de forældre og bedsteforældre, der havde mulighed for det, stævne. En rigtig hyggelig dag, hvor pedelklubben hjalp til, og Støtteforeningen diskede op med de traditionsrige æbleskiver og saft til absolut overkommelige priser. Vi sluttede dagen af i Fællesrummet med de julesange, vi skal synge i kirken sidste skoledag. Tak til alle, der var med til at gøre dagen god.



Men rund omkring på skolen er der så småt ved at snige sig en lille julestemning ind her og der. Man skal selvfølgelig være meget opmærksom, for at få øje på den, for det er kun små uanselige detaljer, der røber det. Men er man vågen og opmærksom, titter det frem her og der. Hvad mon der sker her på billedet? Noget hemmeligt måske?



Jeg har derfor i al hemmelighed sneget mig rundt på skolen, for at opdage de helt bittesmå tiltag til julehygge og julestemning. Nogle af disse uanselige julerier kan ses på de efterfølgende billeder.



Det er selvfølgelig ikke til at se for det uøvede øje, men ser man godt efter, vil der lidt efter lidt dukke små antydninger op af noget, man med lidt god vilje kan henføre til den forestående højtid. Faktisk er der noget med sokkerne, kan jeg her afsløre, og måske kan I få mere at se i løbet af julemåneden. (Af sokkerne naturligvis)



Efter jul, eller nærmere i slutningen af januar vil hallens tag blive udskiftet. Det tager ca. et par måneder, siger tømreren, så i den periode vil der ikke være adgang til byggepladsen. Det betyder, at al indkørsel til skolegården i den periode bliver spærret. Hallen kan godt bruges i perioden, for det er primært udvendigt, der arbejdes.

God weekend og god 1. advent

Troels