

Børnehuset beretter...

Glædelig 1. December. Her i huset var nissen på spil imorges og havde farvet mælken grøn, den nisse altså – Børnene syntes det var en værre drillepind. Man har hele dagen kunne fornemme julestemningen brede sig, børnenes sommerfugle i maven, over at det nu er december, at man må se julekalender hver dag (i Børnehaven), at vi pynter og hører god musik, at de får julepakker af nissen derhjemme og sidst men ikke mindst, at vi i dag skulle vække den kære julemand.



I år var han faldet i søvn et andet sted end han 'plejer' og det undrede de ældste af børnene som huskede ham fra sidste år. Han snorkede så højt, at nogle af de små var helt nervøse, men vi råbte "Julemand, vågn så op, Julemand vågn så op" og han vågnede med et HO HO HOOOOO, som julemænd jo gør. Helt forvirret fortalte han børnene at han var kommet helt fra Grønland, og var så træt at han måtte ligge sig for at sove, hans rensdyr, med Rudolf i front var kørt fast et sted ude i skoven. Han havde en pose gulf med til hver af børnene og hjemmebag fra julemor og efter vi havde vinket farvel til den 400 år gamle mand – for det fortalte han børnene at han var, drog vi ud for at finde rensdyrene. Dem fandt børnene i et hul i nissebakken. Vi puttede lidt pebernødder ned til dem, og håber at det kunne lokke dem frem. Børnene var helt store i hovederne, og jeg er sikker på at de drømmer om både rensdyr og julemænd i nat.

I tirsdags blev vores lille Børnehus fuld af glade bedsteforældre, som kom for at julehygge med deres børnebørn. Store som små nød det, og der blev lavet juledekorationer, trillet pebernødder og klippet pynt til det skæve træ i overlade – nemlig vores helt fantastiske juletræ som har en hældning på 45 grader 😊 (overdrivelse fremmer forståelsen).



Vi er vilde med at julen nu endelig er begyndt, og glæder os til mandag, hvor vi skal se et udsnit af "findus og Pedersen – Nissemaskinen", vi vil hver dag i december se lidt af filmen, ligesom vi gjorde sidste år – en ret hyggelig tradition hvis vi selv skal sige det.

Sfo 'en har i denne uge både dryppet snefnug og lavet store julehjerter som skal pynte hele glasgangen. Det bliver simpelthen så fint, og som i måske kan læse i Troels (ironiske) fredagsbrev, så har julen virkelig gjort sit indtog på Friskolen og Børnehuset.

Ellers er der vidst kun tilbage at bede om, at børnene får vandtætte luffer med i, for deres små fingre bliver så kolde af de ellers fine strikhandsker de har – de bliver nemlig våde og så har vi balladen 😊

Hav den hyggeligste weekend med jeres kære,

/Lone