

Børnehuset beretter...

I denne uge bliver det desværre et kort fredagsbrev... Jeg sidder i skrivende stund på intensiv afdeling på Esbjerg sygehus. Min farmors hjerte har svigtet og mens vi håber på et nyt, er hun koblet til maskiner der hjælper til kroppens overlevelse.

I skal dog ikke snydes for ugens opdatering.

Tirsdag var en stor dag for SFO'ens piger, og Trine og jeg. Vi holdte pigeaften, den første, og havde begge sommerfugle i maven, ved tankerne om, om det mund ville lykkedes os at skabe en mindeværdig aften for de kære piger. Manicure sæt, neglelakker, hårgrej, flettebøger, hårfarve og en masse musik, samt lækkert mad og drikke var med til at forme aftenen, og tilbagemeldingerne derfra var, at det var en SUCCES. De søde piger vendte tilbage til SFO'en dagen efter med beretninger om, at de havde sovet med håndklæder om hovedet for ikke at farve deres sengetøj, og ligeledes at det var "den bedste pigeaften nogensinde". Nu håber vi bare vi kan skabe en ligeså fed aften for drengene til januar, om end vi nok får brug for lidt testosteron til hjælp.



Torsdag var vi i hallen sammen med Lene fra dagplejen, og børnene hygger sig simpelthen SÅ meget derovre, de får brugt deres små kroppe og de SVEDER. Jeg er sikker på at der en af dagene i næste uge bliver lagt en god video op, fra vores hjemmebyggede ruchebane.

Børnehaven fejrede også Neos 5 års fødselsdag, hurra for Neo – han medbragte den fineste regnbuekage!

Med ønsket om en god weekend til jer, og jeres kære.

/Lone