

Børnehuset beretter...

Så gik første uge af skolernes sommerferie og første uge, hvor Børnehuset dagen igennem var fyldt op med lidt større børn end vi plejer. Vi har virkelig haft det hyggeligt, og hvor får man mulighed for mange gode snakke med de store SFO'er, når man har dem en hel dag.

Ligeledes er det sjovt at se, hvordan legefælleskaber brydes op, og nye skabes, fordi der pludselig er andre end de 'sædvanlige'. Når man er en integreret institution, er man godt klar over, at de små hurtigt spejler sig i de større, og de større ligeså hurtigt tilegner sig en følelse af medansvar for de små, men når man ser tre forskellige aldersgrupper i et stort mix, så imponeres man over hvor 'let' det er for dem – lettere end vi voksne nogle gange har fantasi til at forestille os. De store bliver vores forlængede arm, og de elsker det, samtidig med, at de kære børnehavebørn, som har vænnet sig til at være dem med ansvar pludselig også er dem som spejler. – Hvor er det i grunden vidunderligt med sådan et børneliv.

Ugen har stået på hygge, masser af leg og enkelte planlagte aktiviteter.

Tirsdag kom Mikkel Lund, som er far til Wega i børnehaven. Han havde Oscar med, som er en steppevaran. Sikke et imponerende dyr. Lad mig berette at flere voksne stod et par meter væk, mens børnene syntes han var pokkers spændende. Børnene spurgte ihærdigt Mikkel om spørgsmål. Blandt andet hvorfor han 'taber huden', Mikkel kunne fortælle at en varan som Oscar skifter ham hele tiden, modsat en slange som kun gør det i ny og næ. Ligeledes spurgte de til hvad han spiste, og hvorfor han gjorde 'sådan' med tungen.



Torsdag var en rigtig regnfuld dag, vi besluttede derfor hurtigt at det var dagen hvor 'Salon Æblelund' åbnede. Her var der både krøllejern, glattejern, håropsætning og ansigtsmaling. Det var et kæmpe hit og vores Børnehus blev hurtigt lavet om til en zoologisk have, med tiger, løver, zebra og sommerfugle, samtidig med at vi også havde besøg af Batman og Scarface.



Dette bliver det sidste fredagsbrev for nu, da jeg går på ferie og først vender tilbage i uge 31.
På Gensyn og rigtig god ferie til jer alle,

KH Lone ☺

Praktisk info:

- Månedspan: Der ligger på pulten i børnehaven en oversigt over august og september, den er i velkomne til at tage med hjem.
- Emnemandag: Der vil i løbet af året figurere emnemandagen i ny og næ. Den første ligger allerede mandag d. 14 i forlængelse af vores to sommertemauger. Den vil omhandle bålsikkerhed og bålære. Børnene får et fint bevis med hjem.
- Fra den 14-25 August, vil vi have sommertema uger. Det er Claus, som står for planlægningen og de didaktiske overvejelser der ligger bag. I vil i uge 32 modtage med fredagsbrevet en udførlig oversigt over dagene fra Claus.
- Fra. 1 august SKAL alle forældre, hvis ikke de tager deres sko af, have blå futter på, når de bevæger sig rundt i Børnehuset. Dette af hensyn til rengøring og hygiejne.
- Jeg har bedt forældrerådet om, at undersøge muligheden for fotografering af jeres børn, så dem hører vi nok fra i den nye Børnehus år.
- Vi syntes det er så hyggeligt når i om morgenen sidder og drikker en kop kaffe, og det skal der stadig være plads til – en hurtig halv kop altså. Vi må erkende at efter flere forældre henvendelser over at der mangler pladser rundt om bordet når de afleverer deres barn, eller 'voksen-snak' henover børnenes hoveder mens i nyder kaffen, ikke

duer. Vi vel bede jer om at begrænse jeres kaffe indtag om morgenen i Børnehuset, men istedet tilbyde jer, at vi en gang om måneden dækker op på den blå bord med kaffe og kopper til jer, og så er i velkomne til at blive og få en sludder for en sladder og eventuelt overvære vores morgensang. Jeg håber at i tager det med et smil, men vores dagligdag og især børnenes skal hænge sammen, og vi kan ikke være to steder på én gang ☺ - datoer følger.

- Fremadrettet vil vi hver anden torsdag have HAL-dag. Det bliver sammen med byens tre øvrige dagplejer. De vil være her 9.30, vi hygger og leger i hallen og kl. 11.00 går vi tilbage til Børnehuset hvor de vante Børnehus børn spiser madpakker og frokost på deres respektive stuer, og så er vores fællesrum blevet tilbudt dagplejerne. Vi glæder os til at komme i gang.
- Vi har i Børnehuset midlertidigt fået Rikke Engemand som vikar. Nogle af jer kender hende måske gennem hendes mor Dorthe som er dagplejer i byen. Rikke vil fungere som vikar for mig, primært om onsdagen, hvor jeg har kontortid, men også tage køkkentjansen med madlavning samt svinge gulvskrubberen i huset. Vi byder Rikke velkommen, vi glæder os meget til at hun starter.