

Børnehuset beretter...

Vel hjemvendt fra ferie skriver kalenderen uge 45, og sikke meget der kan ske når man vender ryggen til, og smækker benene op 😊 ... Vi har fået endnu et mandligt væsen i vores Børnehus, nemlig Calle kok – Han er en ung hane, som har indtaget Hønsegården og det grønne hus sammen med Carl og Connie. Hører i derfor et kykke-li-ky fra Børnehuset, ved i nu hvorfor.

Derudover har vores anden mandlige væsen i huset, altså Claus, forsøgt sig med sine tømrer kundskaber og bygget en, ifølge ham selv, ”Jysk hønsegård”. Det skal lige siges, at både Claus og jeg kommer fra samme egn i Vestjylland, og jeg har aldrig set sådan en hønsegård før. Claus er MEGET stolt, så i må meget gerne rose ham for hans fine håndværk 😊 ... også selv om hunkønsvæsenerne i huset mener at et par buske og planter omkring den vil gøre godt.



I Onsdags havde vi første dag med den nye madordning, og børnehaven børnene ’smæskede’ sig i Helles lækre mad. De guffede i sig af kartoffelmos, kødsovs og grøntsager og bebyrdede bagefter at det var ”lidt for lækkert”... sådan en god ret ér da også bedre, end den



sædvanlige madpakke. Apropos madpakker, vil i ikke være søde at tænke over,

at børnene ikke behøver at have flere yoghurtter, ostehapser og kage med end de har rugbrød? Det er ikke fordi vi vil bestemme hvad i giver jeres børn med, slet ikke, vi gør bare opmærksom på, at tre ostehapser i en madpakke ikke giver samme energi til leg, som et rugbrød med lækkert pålæg gør 😊. Torsdag blev børnene fotograferet, de var virkelig seje, smilede og jeg er sikker på i får de fineste billeder af dem alle – Fotografen var dygtig og tog sig god tid til at tage og fange det helt rigtige.

I denne uge har Trine ferie, hun havde i tirsdags Kobberbryllup og her fra os ALLE skal der lyde et kæmpe tillykke – Vi glæder os dog til at få dig tilbage Trine.

I næste uge starter Nathalia. Nathalia kommer til at være tilknyttet både Vuggestue, Børnehaven og SFO som praktikant. Hun skal kun være her i fire uger. Nathalia er fra Polen, og skal øves i det danske sprog og ligeledes skabe sig noget erfaring på en dansk arbejdsplads – jeg håber i vil tage rigtig godt imod hende.



Jeg vedhæfter lige en forklaring på ’klippekort-ordningen’.

Rigtig god weekend,

/Lone



KLIPPEKORT ORDNING SFO

Ét klippekort med 10 klip koster 500 Kr.

Det vil foregå således at man kontakter mig, hvis man ønsker at ens barn får et klippekort – Så får jeg vores sekretær Ane-Louise til at sende en regning.

Det vil være et fysisk kort, som kommer til at ligge på mit kontor, hvorpå der bliver klippet et hak, når barnet kommer. Man melder (helst dagen inden, og inden kl. 15.00) hvis ens barn kommer i enten morgen eller eftermiddags SFO. Hvis man ikke har mulighed for at melde det dagen inden og det er en akut løsning, er det på selve dagen først til mølle op til 5 børn, da vi derefter er nødt til at anskaffe os en ekstra voksen.

Jeg håber at det giver mening for jer, ellers er i selvfølgelig velkommen til at kontakte mig eller slå hovedet forbi mit kontor for en forklaring 😊