

Børnehuset beretter...

Hvorfor regner det, når solen bør skinne og hvorfor skinner solen når man gerne vil hoppe i vandpytter? Vores kratdag blev hurtigt til en legepladsdag, hvor vi ihærdigt forsøgte at tænde bål trods silende regn, men det er som om at det efterhånden kun er os voksne der kan tænke 'øv' om vejret, vores.. eller nå nej, jeres unger har efterhånden været vant til lidt af hvert, hvad det vejr angår, så de springer bogstaveligtalt bare ud i det, og jeg kan gang på gang blive benøvet over, hvilken fornemmelse de har for vind og vejr. Billederne af Johan og Anja, viser vist hvor hyggeligt man kan have det i regnvejr 😊



SFO'en har hele ugen kørt i temaet 'venskab' og antimobning. Det er altid godt at være forebyggende, og da vi i den forbindelse fandt materialet fra Mary Fonden ret interessant, benyttede vi os blandt andet af dette. Mindfulness har også været på dagsordenen, hvor de skulle give hinanden massage og gøre noget godt for hinanden.

Derudover, har vi forsøgt os med legegrupper, hvor vi som de voksne besluttede hvem vi fandt, kunne være et godt 'match' til hinanden, hvem der kunne komplimentere hinanden. I kan jo selv spørge jeres børn om hvordan de syntes det var, men umiddelbart, virker det godt, og er bestemt ikke sidste gang vi gør det.

Vi har i øvrigt planlagt en pigeaften, og en drengeaften – hvor SFO'erne kan deltage. Datoerne er:

Tøseaften – 21. november 2017 fra 17.00-19.00

Drengeaften – 11. januar 2018 fra 17.00-19.00

Det er vigtigt at sige at det ikke er muligt at børnene kan blive fra 16.30-17.00 da vi skal gøre klar og række til, på hemmelig vis 😊

Vuggestuen har været på kastanjejagt, det skal der nok komme nogle sjove dyr ud af, selv om de ikke fandt alt for mange. Det blev i stedet til en lille dejlig gåtur i det lokale område.

Børnehaven arbejder lige nu med TAL, vi tæller alt vi kan komme i nærheden af, dage, fingre, tæer, toiletter, madder i madpakken, taburetter, og sidst men ikke mindst .. BØRN 😊

Vi ansøgte for lidt tid siden støtteforeningen om at få doneret et hønsehus, det fik vi torsdag den dejlige nyhed om, at vi har fået bevilget, så nu skal vi bare have hentet det og stillet det op .. nåja, og skaffet lidt høns.. måske jeres børn kunne komme med gode forslag til hønse navne, for navne skal de da ha'.



Med ønsket om en dejlig weekend til alle.

/Lone