



OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

Fredag d. 13-10-2017 uge 41

Sidste uge før efterårsferien, det er til at holde ud.

Avisuge stod der på skemaet, og så gik elever og lærere ellers i gang med at skrive, tegne, interviewe, redigere, layoute, vinkle og læse korrektur. Det er et meget spændende emne, med mange forskellige danskfaglige discipliner. Alle elever får et eksemplar med hjem i dag, så kan I nærstudere.

Tirsdag aften orienterede bestyrelsen, og lagde op til debat om fx rengøring på skolen. Derefter havde grupperne indkaldt til forældremøde. De tilbagemeldinger jeg har fået er, at det var gode snakke, både i samlet flok, og rundt omkring i grupperne.



En avisuge kan være lang, så er det godt med en skov i nærheden som lidt adspredelse

Fordelen ved denne struktur er, at vi alle samledes til en generel snak, og derefter afholder klassesamtaler. Derved slår man to fluer med et smæk, og snakke i klasserne kan slutte, når det giver mening det enkelte sted. Ulempen er, at den enkelte forælder med flere børn ikke kan deltage i mere end en klassesamtale.

Efter ferien, i ugerne 43 og 44 er Jakob og Birthe hver på ferie. Vi dækker hinanden ind så godt vi kan, men indkalder onsdag i de to uger Simon Nielsen som vikar. Han kender mange af børnene, så det glæder vi os til.

I dag er det skolernes motionsdag, så det er bare ned i Katmosen, og give den gas. Når jeg kikker ud af vinduet, så skinner solen her i Bjerring. Så må vi bare håbe, at det også er tilfældet i Overlade. Dagen slutter med boller og cacao i skolegården.

Jeg selv er på vej til Rigshospitalet. Min bror Jeppe var heldig; der var en lever til ham. Han ligger på operationsbordet nu, så det er med lidt bange anelser, vi tager derover, men prognoserne er gode, siger lægerne.

Kan I alle have en god ferie, og jer, der ikke har, må glæde sig over noget.

Jeg havde engang en arbejdsgiver, Carl, og hans motto var: Der er altid noget i verden man kan blive ked af. Det er kun ens egen skyld hvis man ikke er det.

Heldigvis er der mange, der ikke deler hans synspunkt.

Hilsen Troels

Kære elever i 3. og 4. klasse på Overlade Friskole – (og forældre, som ikke skal med - desværre!);

Onsdag d. 15. november skal vi på tur til Viborg, hvor vi skal se en ny og moderne kirke Houlkær Kirke og Viborg Domkirke – og spise frokost på McDonald's.

Kl. 9,15 kommer der en bus til Overlade Friskole, som kører os til Viborg.

Kl. 10 kommer vi til Houlkær Kirke, hvor præsten Kristine vil vise os rundt.

Kl. 11 kommer vi til Viborg Domkirke, hvor vi får en rundvisning og tid til en tur op i tårnet (der er mange trin!!)

Kl. 12,30 er der tid til frokost!

Det bliver på MaDonald's (da pizzeria'et er lukket!!).

Vi får en mellem menu – bestående af:

Quarter Pounder Burger

Pommes frites

Sodavand (I kan vælge mellem: Cola, Sprite og Fanta)

Kan I ikke lide ovenstående menu, skal I tage en madpakke med. Og er I sultne fx kl. 10, er det også en god ide med en lille madpakke, frugt + vand.

Når vi har spist vores mad på McDonald's, kører vi i bus hjem til Overlade. Vi er hjemme på Overlade Friskole ca. kl. 14.

Jakob er med på turen!!!

Jeg glæder mig til at se jer alle, og jeg håber, at vi får en rigtig dejlig tur.

Kærlig hilsen – Dorthe (præst)

PS: Turen er gratis. Det er Overlade Menighedsråd, der betaler turen.

Og alle der går i 3. og 4. klasse på Overlade Friskole er velkomne. Man behøver ikke være døbt eller medlem af folkekirken.