

Fredagsbrev d.29-09-2017 uge 39



OVERLADE FRISKOLE

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING



Det er vist ikke nogen hemmelighed, at Storemellem har været på togt med Fulton i denne uge. Det har været et møde med elementerne, som byder på høj sol, efterårsregnbyger og lidt vippen i kattegat! Stjernehimlen er meget nærværende, når man har brandvagt om natten for svej ude midt mellem Løgstør og Aalborg. Så er der noget, der er større end en selv, og man er lidt lille, undrende og ydmyg under nattehimlen. Der har været en dejlig ro på skolen i denne uge uden de store elever, men vi glæder os (alligevel) til at have dem hjemme igen.

På mandag til morgensamling vil Anne gerne fortælle om turen. Der er stadig få ledige pladser i Fællesrummet til jer, der måtte være interesseret i et lille oplæg.

Så var det ugen hvor vi fik ansat Helle i Børnehuset. Helle er kendt i huset; hun har været vikar et lille stykke tid forud, og er ikke flygtet skrigende herfra; så nu er hun fast i vuggestuen. Velkommen til dig Helle.

Det var også ugen, hvor Menighedsrådet stod for fællesspisning på skolen. Vi i ansættelsesudvalget var så heldige, at få serveret lækker aftensmad. Tak for det.

Det var også ugen, hvor Børnehuset havde indkaldt forældrene til møde. Lone orienterede om de nye tiltag med anderledes struktur, information og husk at læse fredagsbrevet osv. Læs Lones fredagsbrev, så får I mere at vide. Helle præsenterede sig selv, og Forældrerådet fortalte om deres arbejde. De have til lejligheden lavet en hel masse forslag til forældreaktiviteter, som forældrene kunne like eller dislike. (er det det, det hedder nu) Det var en rigtig god ide. Der var en god stemning, syntes jeg, og det virker som om der er enighed om, at nu ser vi fremad, og trækker på samme hammel.

Torsdag d. 25. januar 2018 er vi vært for De Himmerlandske Friskoler. Vi kalder dagen for inspirationsdag, og det er for alle ansatte fra de 22 friskoler i det himmerlandske. Vi har inviteret Dion Sommer som hovedtaler. Han er en dygtig børneforsker fra Århus universitet, og er ikke bange for at sige sin mening. I er som forældre velkommen til foredraget, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der kommer også til at ske mere den dag, men den endelige plan er ikke færdig endnu.

Vi kommer til at bruge nogen hjælpere til dagen (sætte stole op, lave mad, rydde op osv.) Det vender jeg tilbage til, når vi kommer lidt længere hen på året.

En lille opfordring: Husk, at skolegården er for børn. Det er ikke en adgangsvej i bil til skolen, med mindre man er nødt til at bruge bil til transport af varer osv.

God weekend til alle, og sørg for lidt hjemlig hygge til de hjemvendte søfarende...

Troels

