

Fredagsbrev d.15-09-2017 uge 37



Hvis I møder sådan nogen på gader og stræder her i byen, så skal man holde gode miner, for de er totalt indlevet i rollen, og der findes kun en verden, nemlig den verden, hvor Orker, Feer og andre mystiske væsner er det normale. Så ved I det.

Rollespil er et led i medborgerskabsundervisningen, bare til orientering.

I mandags sejlede de mange træskibe videre fra Løgstør og ind i Limfjorden med kurs mod Thisted som første etape af sejladsen Limfjorden rundt.

Silas og jeg var på havnen tirsdag morgen. Vi ville se de store træskibe sejle ud ad havnen, men vi var lidt sent på den, for det eneste skib vi så var Olga her, som ikke

kunne få motoren i gang. Det var lidt sjovt, for lige netop Olga har jeg som yngre sejlet et par sommertogter med. Nu lå hun der, lidt vingskudt, men alligevel stolt.



Nu var turen til Løgstør ikke helt forgæves, for bedst som Silas og jeg skridtede ned ad havnepromenaden, blev vi tilbudt gratis rundstykker.” Er du godt klar over, at du tilbyder gratis rundstykker til en hel skole” svarede jeg. Resolut tog den venlige dame to kæmpe kurve med rundstykker, og slog dem sammen. ”Værsgo, her er vist nok” sagde hun, og det var der.

Så hjemme på skolen igen gik vi i gang med at smøre og fordele ud til elever og andre trængende; efter madpakken, naturligvis.



*Figur 1 Tilbage i skolekøkkenet med dagens fangst!*

Som nævnt, så vil vi gerne invitere til fælles forældremøde på skolen tirsdag d. 10 oktober kl. 18.30-20-30

Bestyrelsen har et punkt på dagsordenen, og det samme har vi fra skolen.

Det tager vel en lille time, så kl. 19.30 går man sammen med lærerne ud i de tre grupper, hvor lærerne vil give et oplæg til et traditionelt forældremøde. Det betyder, at hele skolen holder forældremøder på en gang; derfor kan den enkelte forældre til mere end et barn ikke være med begge steder. Kaffen nydes ude i grupperne, og der er ikke fælles afslutning.

På onsdag har elevrådet fået stillet en hel dag til rådighed mellem kl.8.10-13.00

De har besluttet, at eleverne fordeles på to hold; et hvor der arbejdes med pallemøbler, og et hvor der dels arbejdes med at forskønne skolegården, og dels arbejdes med malerier.

Vi har allerede fået paller leveret- tak for det. Det bliver spændende.

Jeg ved ikke om vi har fået juleklippeklistedagen meldt ud, men det bliver onsdag d. 29. november.

Fredagsbrevet blev til et lørdagsbrev. Jeg gik tidligt i går fordi min kone blev fejret på Gudenådalens Friskole, hvor hun har været lærer/souschef i 25 år. Ja sådan kan det gå.

Hilsen Troels