

Fredagsbrev d.08-09-2017 uge 36



Elevrådet har købt udekridt. De ligger ikke og samler støv på hylderne, men er allerede fordelt i et pænt lag over skolegården. De er dog ikke særlig "drøje" i brug, så vi er nok nødt til at supplere senere. Ikke elevrådet, men kridtet, forstås!

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Undervisningsministeriet om at holde folketælling i hele friskole verdenen. Det var den anden folketælling, mens der var Friskole i Overlade, og resultatet var opløftende, da der kunne tælles fire børn mere dette skoleår, så der nu er 47 elever indskrevet i Friskolen.

Den 5. september er dagen, hvor vores tilskud for dette skoleår beregnes ud fra hvor mange børn vi har indskrevet på netop denne dag, og fire børn mere er ikke helt uden betydning for vores økonomi. Det er vi selvfølgelig glade for, men endnu mere glade, fordi vi fornemmer en god stemning, og fornemmer elever, der er glade for at gå her, og elever, der får lært noget fagligt. Det faglige er meget vigtigt, men vigtigt er det også, at eleverne vokser på andre områder også. Det er ikke uden betydning, at børnene er i stand til at bruge hinanden socialt; på tværs af alder og køn. På en lille skole, hvor "udvalget" ikke er så stort, skal vi støtte og gøre det naturligt at lege på tværs af alle skel. Det skal vi opmuntre eleverne til her fra skolen, og det skal I opmuntre jeres børn til fra hjemmene. Men det *er* jo det, der praktiseres her i området, hvor mange forskellige mennesker, der bor her i området, arbejder sammen i foreninger og fællesskaber. Det gør vi trods forskelligheder, fordi det der samler er stærkere, end det



der spreder.

Dejligt at komme tilbage til skolen efter en arbejdslørdag, hvor mændene har haft mulighed for at lufte materiellet, og det kan ses. Det andet køn har også været i spil, og der er sket meget. Det er fx et helt andet indtryk man får, når man går forbi nede på vejen, og kikker op på Børnehuset, hvor malingen frisker op, og giver et mere roligt billede. Tak til alle, der trak.

I mandags var Jakob og Birthe i Ranum med Lille og Lillemellem. Vi var inviteret med til håndboldkaravanen, og det er en lidt stolt skoleleder, der kan berette, at ungerne klarede det rigtigt fint, og vi har fået tilbagemeldinger om, at børnene fra Overlade Friskole var gode ambassadører; de opførte sig pænt, som det hedder. Det må have smittet lidt af på Jakob og Birthe, tror jeg, for jeg har ikke modtaget nogen klager på deres opførsel.

God weekend.

Troels

VHUBB

Vesthimmerlands Ungdoms Brass Band

Kunne du tænkte dig at lære at spille cornet eller euphonium, og har du lyst til at spille sammen med andre børn i et børne brass band? Så er VHUBB måske noget for dig.

Der øves hver torsdag eftermiddag på friskolen, først soloundervisning og derefter sammenspil, hvor alle børn spiller sammen.

Instrument udlånes af VHUBB.

Der er mulighed for friplads.

Kontakt evt. Maria Bak på
tlf: 40302468 eller
bak_marie@hotmail.com

Børnehuset beretter...

Onsdag startede vi dagen ud med at fejre Anton inde i Børnehaven. Han blev 3 år, og hiphurra for den søde lille mand. Han fik en Overlade Friskole og Børnehus t-shirt, og den var han så stolt over, at den da skulle på med det samme.

Onsdag og torsdag var ligeledes de to dage hvor vi samarbejdede med naturfredningsforeningen om mangfoldighed i naturen. Onsdag lavede vi regnorme bo. Børnene lærte, at regnorme er de vigtigste dyr i jorden. Den trækker visne blade ned gennem sine gange, spiser dem, og så bliver bladene gumlet og igennem i regnormens mave, for der efter at blive til små klumper. Det gør, at bakterier og mikroorganismer bedre kan nedbryde dem, klumperne altså. Regnormen lever af disse organismer. Ligeledes lærte børnene at regnorme er det man kalder en hermafrodit, altså både en dreng og en pige – Bare spørg jeres unger, de har super meget styr på det, og syntes det var lidt skørt.



Torsdag stod den på lokke blomster til sommerfugle. Børnene skulle selv klippe en blomst af pap, og derefter putte vat med sukkervand ned i en lille plastikbeholder. Det kunne godt være lidt svært, men hvor er de altså bare dygtige de børn. Derefter skulle pap blomsten, som alt efter alder godt kunne få lidt forskellige udtryk 😊 ... Her ser i med stor koncentration vuggestuebørnene lave deres.



Derudover er Charlotte stoppet hos os, men vi kan i stedet byde hjertelig velkommen til Helle Stilling. Helle er uddannet pædagogisk assistent, og kostvejleder. Er ret ferm indenfor mindfulness og så har Helle i mange år arbejdet med børn og unge. Hun vil være inde i vuggestuen sammen med Lene. Det betyder ikke at det er Helle som bliver ansat i Børnehuset, men Helle var bare så sød at tilbyde sin arbejdskraft nu vi stod og manglede en hjælpende hånd.



Slutteligt har jeg vedhæftet en lille oversigt til jer forældre. Det er en oversigt, som klargør, hvornår det nu egentlig lige er at vi er sammen (vuggestue/Børnehave/SFO), og hvornår vi ikke er. Så ved i det, og i er selvfølgelig velkomne til at stille spørgsmål, hvis der er noget i undre jer over. Husk altid på, at der kan forekomme ændringer, hvis vi har sygdom i huset. 😊

Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig weekend.

/Lone

Husets gang

6.15-8.00 Der er morgenmad i vores fællesstue.

I fællesstuen må alle børn opholde sig, der er dog krav om stille stund, og at de aktiviteter der skal foregå er tegne/brio/magneter i ro og mag.

Vuggestuen må opholde sig i vuggestuens afdeling, her er ingen adgang for børnehavebørn eller SFO'er. Børnehavebørnene og SFO'erne må opholde sig i Børnehavens afdeling (stilken, motorikrum, tumlerum), i kælderendens lego/barbie rum og på Skroget. Der er to faste voksne på arbejde.

8.05 SFO'erne sendes afsted i skole.

Det er børnehavepædagogen som sørger for at gøre SFO'erne klar, de følges med en underviser fra indskolingen. Herefter er der fri leg for resten af huset. Der er stadig ingen adgang for børnehavebørnene i vuggestuen og vuggestuen må ligeledes ikke være i motorikrum/Tumlerum eller på stilken. Fællesstuen er det eneste sted hvor de kan lege sammen.

9.00-9.15 Fælles morgensang

Her deltager både Børnehave og vuggestue

9.15-9.45 Samling på stuerne

Her går Vuggestuen ind til sig selv, og ligeledes gør Børnehaven

9.45-11.00 Aktiviteter eller legeplads.

Alle dage undtagen tirsdag (Krattet) og Haldag (torsdag) og ved særlige temadage eller temauger, er vi hver for sig om formiddagen. Vi kan vælge at lave aktiviteter eller gå på hver vores legeplads.

11.00 Vi spiser madpakker/Frokost

Vi spiser madpakker /Frokost hver for sig. Men vuggestuen besøger nogle gange børnehavens legeplads i denne sammenhæng, hvis de vel og mærket spiser udenfor. Det er nemlig heromme der er sol.

11.45 Der puttes

Vuggestuebørnene bliver puttet, ligeså gør de børnehavebørn som skal sove til middag.

Når børnene vågner og kommer op, er de nu fælles sammen på Børnehavens legeplads. Det er hyggeligt når de små og store på kryds og tværs leger sammen.

12.30-13.15 SFO'erne kommer

SFO'erne kommer på meget forskellige tidspunkter. De har sjældent lyst til at lege med de små/eller lege stille på Børnehavens legeplads. De er så store og syntes det er sjovt at køre stærkt i skolegården, lege i spacenettet eller være kreative nede på skroget. Kl. 15.30 SKAL de dog samles med de andre, for der er der ikke så mange voksne på arbejde, og det er helt OK. Så sidder de nemlig tit og spiller skak eller viser de små hvordan man gynger.

14.00 Eftermiddagshygge

Spises der eftermiddagshygge sammen. De store SFO'er er meget hurtige til at spise. Børnene er delt op ved borde, eller hvis det er en 'håndmad' så tager de den bare med i hånden.

Nu leger alle sammen, og hygger os indtil deres mor og far kommer og henter os.