

Sommerbrev d.3.7. 2017 uge 27.



Her mens regnen siler ned udenfor, og børnene sikkert nyder deres velfortjente ferie i fulde drag, kommer det sidste fredagsbrev, men som et sommerbrev, med info om det kommende skoleår.

Først en tak til alle forældre, bestyrelse, pedelklub, kulturcenter folk, pensionistklub, borgerforening, menighedsråd, Kfum, og støtteforening. I er vigtige partnere i arbejdet på at få skolen og børnehuset til at køre.

Tak til alle jer børn, der har lagt ryg til det første år på friskolen. Det har været fint at lære jer at kende; nu glæder vi os til næste skoleår, og det bliver garanteret ikke som sidste år. Det kan jeg sige helt sikkert; nu er I jo et år ældre, og går i en anden klasse, hvor man har fået nogle andre fag og bøger, og måske en anden lærer.

I gensidig forståelse med Sussi, har skolens ledelse valgt at opsigte samarbejdet. Der har været nogle forhold i Børnehuset, hvor vi ikke har været enige, og så er det bedst at stoppe. Vi har lært Sussi at kende som en stor inspirator, og en meget dygtig pædagog. Hun har virkelig været med til at definere Børnehuset her i starten, og derfor kommer vi til at savne hende. Tak fordi du satte gang i os alle, og held og lykke i fremtiden. Du er altid velkommen. (Du finder nok en halvtom kop med en ske i til din kaffe, sådan rund omkring på hylder og dørtærskler, når du kommer.) Som I ved, er Lone konstitueret leder indtil videre. Vi har foreløbig ansat Rikke Engemand som indsatsleder i køkkenet, og som onsdagsafløser for Lone. Velkommen til Rikke, og håber du hurtigt vil finde dig til rette hos os.

Der ligger et skema vedhæftet denne mail. Som noget nyt, er der afsat tid til drama i St.mellem. (6.7.kl.) Det vil være Anne og Birthe og Holger, der skiftevis underviser. Der er selvfølgelig nogle småjusteringer, men i det store og hele, er strukturen som sidste år. Bort set fra fredag, hvor frikvarterne ligger parallelt med de foregående

dage. Vi slutter fælles fredag med afslutning kl. 13.00. I er, som altid, særdeles velkommen til at deltage.

7.klasse har onsdag præst (konfirmandundervisning) i slutningen af medborgerskab (historie, samfundsfag og religion) fra kl.14.30-16-00. Konfirmandundervisningen starter onsdag d. 13. september, og slutter onsdag d. 2. maj. Det har været svært for de omkringliggende folkeskoler at indpasse konfirmationsforberedelsen i elevernes skema, så derfor er den placeret efter skoletid. Det er selvfølgelig bedst for skolerne... Minikonfirmand undervisning bliver tirsdag eller torsdag eftermiddag efter skole, det er ikke besluttet endnu, oplyser Dorthe.

Vi vil prøve noget nyt i år. Som følge af, at Lillemellem og Storemellem afholder læsemaraton på skolen, hvor de skal læse hele natten, så tænker vi at lave næste dag om til en skoledag, hvor forældrene kan være med. Vi har ikke planlagt det i detaljer, men det er råkitsen. Håber det bliver taget godt imod. Lillegruppen er også med, men ikke til overnatning.

Lejrskolerne lå ellers fast, men så tog det hele en drejning. Måske tager vi med de store elever til Møgelø i uge (18) eller 23. Møgelø ligger ude midt i Silkeborgsøerne, og man kan kun komme der over med robåd!!! Det er en lille ø, så den lærer man hurtigt at kende, men den er alligevel så stor, at den er spændende at udforske. Hvis vi gør det, så er der kun de to uger til rådighed, og i uge 23 ligger Grundlovsdag. Det er i år en fridag i vores regi, men har vi lejrskole der, så tager vi en fridag efter juleferien i stedet. Vi skal jo lande på de 200 skoledage hvert år. Læsemaraton en lørdag tæller også med, så der er endnu en dag i slutningen af juleferien til lærerne og børnene. Så får de en lang juleferie i år, men det klager de nok ikke over.

6-7 klasse skal med Fulton på togt i september. De skal være sammen med Mellerup Friskole, så måske knyttes der nogle venskaber i det forløb. Anne tager med, og jeg har forsigtigt prøvet at forklare hende, at det jo er et stort ansvar at sejle med elever, vi tænker her på søsyge, hjemve, klaustrofobi bare for at nævne nogle af de udfordringer, man kan komme ud for, men hun er stålsat; det skal hun nok klare, så jeg bliver hjemme på skolen og kikker i nogle papirer på kontoret i stedet. Det skal siges, at der er mandskab til at sejle Fulton, og derudover er der også en lærer med fra Mellerup, så det forløb er jeg helt tryk ved. Fulton kan man finde på nettet, og så følge skibet derfra.

Til slut ønskes i alle en god ferie.

Hilsen fra alle os ansatte på Overlade Friskole og Børnehus.